

De zegen en de vloek (september 2021)

In de trouwdienst afgelopen week, preekten we uit Deuteronomium 30:19. Voor onszelf heeft de overdenking van deze stof veel te denken gegeven en dat wil ik graag met u delen.

Mozes neemt afscheid van het volk. Hij moet hen loslaten op hun verdere weg Kanaän in, omdat hij bijna het hemelse Kanaän in mag. In diepe bewogenheid met het volk en zorg over hen, heeft hij het Woord hen nabij gebracht. Hij heeft hen voorgesteld de zegen en de vloek, de dood en het leven. Hij wil het volk er van doordringen dat elke stap die ze maken beslissend is. In elke stap die ze zetten, elke keuze die ze maken, zullen ze over zich afroepen de vloek of de zegen. Elke stap is er één op de weg die tot het leven leidt, of op de weg naar het eeuwig verderf.

Mozes brengt het Woord van God nabij. Hun dagelijks leven in. In Deuteronomium 28 heeft Mozes het volk heel concreet voorgesteld de zegeningen en vervloekingen die de Heere over hen zal geven. Concreter kan het niet! Vloek en zegen zullen blijken in lichamelijke gezondheid of ziekte, mentale kracht of zwakte, oogsten en misoogsten, vruchtbaarheid van het vee of een misdragende kudde, gebrek te lijden of genoeg te hebben, gezinsgeluk of onrust in huis, volksvrede of broedertwisten en zo gaat de lange lijst van vervloekingen door. Het is een schokkend hoofdstuk om te lezen. En ik geloof dat wij te weinig beseffen dat wij met dezelfde God van doen hebben. Te weinig zijn wij er in onze tijd van doordrongen dat de Heere de zonde bezoekt. Ook de zonden van Zijn volk, die Hij vergeven heeft, kunnen levenslange gevolgen hebben. Maar merken wij in onze tijd Gods hand wel op? Beseffen wij dat elke keuze, elke daad zegen of vloek over zich afroept?

Te vaak houden wij het Woord verre van ons concrete leven. Het Woord gaat immers over de ziel, over de bekering van het hart, over eeuwig leven of eeuwige dood? Zeker! Maar de God van het eeuwige leven, is ook de God van het tijdelijk leven. De Heere die onze ziel wil bezitten en vervullen, is ook de God Die recht heeft op heel ons leven, Die ingrijpt in ons leven, Die onze zonden bezoekt en ons onverdiend zegent.

Mozes brengt het Woord nabij. Ons concrete leven in. Hoe komt het toch dat wij dat zo onwennig vinden? Wij hebben in onze tijd de levende God zo ver weg geredeneerd uit ons leven. De wetenschap heeft immers voor alles een technische verklaring. Ziekten komen door een gebrek van bepaalde stoffen in het lichaam, de misoogst van de tomaten in onze kas komt door een schimmelbacterie die vanwege het vochtige weer goed kon gedijen, het verlies van uw werk komt door de krimpande economie, de gedragsproblemen van een kind komen door een stofje in de hersenen, de afnemende liefde in gezinnen komt door de invloed van social media. Zo is er voor alles een technische verklaring. Op zichzelf is dat ook waar. De wetenschap verklaart de technische oorzaak waardoor leed ons overkomt.

De wetenschap heeft ook voor heel veel leed een technische oplossing gevonden. Medicijnen, bestrijdingsmiddelen, economische maatregelen. En wij, moderne mensen, gaan voort om het ene probleem na het andere op te lossen.

Maar waar is de HEERE? Zijn wij opmerkzaam op Zijn hand? Horen wij Zijn stem in de dingen die over ons komen? Zien wij achter de technische verklaring voor ons leed, ook de Bijbelse verklaring? De wetenschap beantwoordt immers de vraag: waardoor? Maar zij kan niet de vraag 'Waarom?' beantwoorden. Voor dat antwoord moeten we bij de levende God zijn. Hij is het Die onze zonden bezoekt. Hij is het Die ons leven regeert. Hij wil ons bekend maken waarom Hij met ons twist. Of er concrete dingen in ons leven zijn waarom de Heere ons tegenslagen zend, of dat Hij ons bezoekt voor zonden uit ons verleden. Maar horen wij zo Zijn stem? Als wij ons wenden tot technische oplossingen voor ons leed, zonder Zijn stem te hebben gehoord en daaronder verootmoedigd te zijn, roepen wij het volgende leed over ons af. En steeds meer verhard ons hart en worden wij verblind voor de majesteit van God.

Het Woord komt nabij. Ons concrete leven in. Dat geeft ons veel te overdenken en veel redenen tot gebed. Het geeft ook dat wij ons hebben te bekeren van concrete zonden.

Misschien zult u zeggen: kunnen wij dan genade verkrijgen door ons uitwendig te bekeren? Nee dat niet. Genade en het eeuwige leven zijn Gods gave. Maar ik vrees dat velen van ons blind zijn voor hoe nabij de Heere is, hoe concreet Hij handelt, hoe Hij al met u twist en u wijst op uw zonden...hoe in uw leven al Zijn stem is: Wend u tot Mij en wordt behouden!

Sommigen staan eigenlijk zo in het leven, alsof de Heere met u niets te maken heeft. U voelt geen overtuiging van zonde, geen smart over de zonde, geen geloof in Christus. U hoopt dat dat werk van Gods genade u ooit nog overkomt...maar u ziet niet hoe nabij God is. Hoe Hij spreekt in het concrete van uw leven. U beseft niet dat Hij al jaren met u twist door het concrete leed dat over u komt. U bekeert

zich niet van concrete zonden, verootmoedigt u niet onder God...en begrijpt niet waarom de Heere niets doet in uw leven van wat u verwacht en waar u op wacht...

U wacht op genade en overtuiging van zonde...u komt onder het Woord en hoopt dat het u wat doet. U begrijpt niet waarom uw hart zo hard blijft en u geeft God daarvan de schuld. Maar ondertussen houden velen hun zonden vast...u denkt: als de Heere gaat werken zal dat anders worden, als de Heere mij gaat bekeren dan moet ik andere kleren kopen, dan gooi ik de make-up weg, dan zal ik geen dienst meer overslaan, dan moet ik financieel andere keuzes maken, dan zullen we ons gezinsleven anders inrichten...dan...dan...maar u merkt niet dat juist om die concrete zonden de Heere leed over u brengt...Hij spreekt al, maar u merkt daar niet op. U gaat voort op de weg van de vloek...u wandelt voort op de weg naar de eeuwige dood.

Maar nabij u is het Woord.. Nabij u is de vloek en de zegen! Nabij u is de stem van de levende God, Die u maant tot bekering van uw leven en Die u wil leiden tot de bekering van uw hart. Wat is het nodig Zijn stem te gaan opmerken, te bidden om licht over de dingen die in uw leven gebeuren, op te merken wat de Heere spreekt door Zijn voorzienigheid, door de prediking en door het Woord dat u leest. Zijn Woord is nabij! Zijn heil is ook nabij! Zijn goedertierenheid omringt u en wil tot bekering leiden. Overdenk uw weg en uw leven, merk op Zijn hand en Zijn stem, hoor achter de technische verklaringen voor uw leed het spreken van God, verootmoedig u onder Hem. Er zijn concrete zonden waardoor u geestelijk niet verder komt, er zijn misschien onbeleden zonden uit uw verleden die u nog voor God of mensen moet belijden. De Heere leeft en spreekt...Hij regeert en wil in grote barmhartigheid tot bekering leiden. Maar wat ligt er bij ons een schuld in het niet opmerken van Zijn genadevolle regering. Nabij u is het Woord, nabij u is de vloek en de zegen, het leven en de dood!

Ook wij die de HEERE kennen en weten van de vergeving van onze zonden, kunnen toch blind zijn voor concrete zonden waarin wij leven en voor de redenen waarom Hij met ons twist. Ook kan het de strijd zijn waarom er zo weinig opwas is in Zijn kennis, waarom leed en moeite over ons komt. Is het ons gebed of bij ons een schadelijke weg is? Worden wij dieper ontdekt aan concrete zonden, geestelijke ontrouw, karakterzonden? Zijn wij verootmoedigd over vergeven zonden, die toch nog hun gevolgen in ons leven hebben. Hebben wij er licht over, waarom Hij ons bezoekt?

We kunnen zijn op de weg naar het eeuwige leven, en toch in veel dingen de Heere tegen hebben. Hoewel Hij Zijn kinderen bemint en er geen verdoemenis meer is in Christus Jezus, is er wel Zijn Vaderlijk kastijden, Zijn bezoeken van de zonde. De Heere neemt het juist in het leven van Zijn kinderen nauw met de zonde. Hij stapt er niet over heen. Elke zonde heeft gevolgen. Hij heeft de zonde in Christus weggedragen en ons genadig vergeven, maar wil ons dieper verootmoedigen, nauwer met Hem doen leven, meer zegenen.

Dat betekent overigens niet dat in het leven van een christen het leed allemaal wordt weggenomen. Als het gaat om zegen en vloek in ons leven, moeten wij méér Zijn hand opmerken. Tegelijk moeten we waken voor het zogenaamde 'welvaartsevangelie'. Vanuit de Verenigde Staten is in de evangelische beweging steeds meer de gedachte opgekomen, dat iemand die met God wandelt niet ziek hoeft te zijn, niet arm zal zijn en weinig leed zal hebben. Men is gericht op wonderen en uitwendige zegen. Maar in die leer vergeet men dat de Heere ook vergeven zonden bezoekt. Dat Hij niet alle leed wil wegnemen, maar Zijn kinderen blijvend ootmoedig en afhankelijk wil houden. Daarmee is die leer bedrieglijk en gevaarlijk. Wij moeten niet gericht zijn op het weren van leed uit ons leven, maar op de gemeenschap met God in ons leed.

In genade wil Hij leed wegnemen en uitkomsten geven, maar tegelijk laat Hij naar Zijn wijsheid doornen in ons vlees, beproevingen op onze weg...om ons blijvend te verootmoedigen vanwege de zonden die Hij al vergaf. Wij mogen immers niet vergeten wat onze zonden Christus gekost hebben, wij mogen niet vergeten hoe dierbaar en groot de verlossing van de vloek is, hoe onverdiend de gave van het eeuwige leven!

Het Woord komt nabij. Ons concrete leven in. Ons wordt voorgesteld de zegen en de vloek, de dood en het leven. De majesteit van Zijn regering heeft ons te verootmoedigen. Maar krijgen we daar licht in dan horen we overal Zijn liefdesstem. Ons leven is vol van liefdevolle waarschuwingen, verootmoedigende gevolgen van de zonde, straffen om ons weder te brengen tot Hem. Hij roept ons terug van de weg van de vloek en dood. De HEERE verheugt Zich in het zegenen en het geven van het eeuwige leven! Dat is Zijn hart en wil in Christus Jezus. Kom laat ons wederkeren tot de HEERE, Hij is traag tot toorn en haastig in het vergeven! Al omringt Hij uw weg met doornen, het is om naar uw hart te spreken. Hij is enkel

goedheid en barmhartigheid. Zelfs in Zijn straffen is Hij zo aanbiddelijk mild en heilig liefdevol. De vloek heeft Hij Zelf in Christus op Zich genomen, om hen die liggen onder Zijn vloek, het eeuwige leven te geven om niet!