

Bid voor wie u vervolgen (september 2021)

De laatste tijd horen we opnieuw veel van het kwaad dat er gesproken wordt over de doop, over de gemeente, over de prediking, over de school. Soms worden de bizarste leugens verteld. Soms wordt hetgeen de Heere geeft, uitgemaakt voor duivelswerk. Vaak wordt twijfel gezaaid en wantrouwen geuit. Dit alles doet verdriet. Te meer om de venijnige en liefdeloze geest waaruit deze dingen gesproken worden.

Als een oprecht christen een oprechte zorg zou hebben over onze prediking of over de gemeente, zou er veel voor ons gebeden worden! Dan zou men contact zoeken en in liefde de zorgen uiten, ons corrigeren vanuit het Woord. Daarvoor moeten we altijd open staan. We moeten altijd verantwoording willen afleggen van hetgeen we geloven, en ook open staan voor correctie vanuit Gods Woord. Maar weinigen wenden zich op zo'n christelijke wijze tot ons. Het is vooral laster, kwaadspreken in het rond en het verspreiden van wantrouwen. De manier waarop er wordt gesproken, laat al zien dat het geen zaak van gebed is geweest, geen zorg uit de liefde en geen zaak van God.

Het doet veel verdriet dat mensen die bij het Woord leven, en zich soms ook uitgeven voor kinderen Gods, zo veel lasteren, schelden en kwaad spreken. Degenen onder hen die werkelijk Christus kennen, vertonen daarin niet het beeld van hun Meester. Wat wordt de Koning van de Kerk onteerd door hun houding. Wat doet dat pijn. Wat geeft het mij smart dat ook kinderen Gods en predikanten, met wie ik eertijds als broeders optrok, nu in blinde woede hun venijnige pijlen afschieten.

Als sommigen van u veel pijn en verwarring hebben door de reacties van familie of vrienden of van mensen waarvoor u achting had, willen we u graag opwekken om te zien op het leven van Christus. Hoeveel tegenspraak, afkeuring, lastering en leugen, ondervond Hij! De Zone Gods kwam met zoveel liefde en ook met goddelijke tekenen onder hen, maar de godsdienst van Zijn dagen haatte Hem. Hij werd alom gelasterd, niet door de wereld, maar door de vrome joden. Dat kwam omdat het vlees zich ergert aan Christus. Genade roept wrevel op, namelijk dat het vlees het niet kan verdragen dat God goed is. Het vlees kan het niet hebben, dat Hij Zich ontfermt over het verachte en onedele. De godsdienstige mens wil rustig voort in zijn tradities, maar wil er niet door de levende Christus uit wakker geschud worden. De godsdienstige mens wil voort in de weg die veilig voelt, maar volgt niet Hem bij Wie we alleen veilig zijn. Christus brengt altijd verdeeldheid en het zwaard. Christus spaart geen vlees en geen godsdienstige trots. Daarom wordt Hij gehaat. Daarom werd van Hem zoveel kwaad gesproken. Maar daarmee wil Christus ook een Vriend zijn van degenen die om Zijn Woord en om Zijn werk veracht worden. Hij weet wat verachting is, Hij weet hoe zeer de leugen kan doen...Christus wil ook hierin een medelijdende Hogepriester zijn.

Waar Christus is, zal de gemeente dezelfde weg ondergaan als haar Meester. Waar Hij is, wordt Zijn gemeente gehaat om Zijnentwil. Zo was het in de eerste gemeente ook. "Wat deze sekte aangaat, die alom wordt tegengesproken..." maar het was Gods gemeente, waar Hij Zelf woonde.

Gemeente, vat moed dat wij verwaardigd worden om de voetstappen van Christus te drukken! Breng de pijn en verwarring tot Hem...en: bid voor wie u vervolgen! Degenen die kwaad spreken, handelen vaak uit onkunde, uit angst, uit ongeloof. De klappen die wij door woorden krijgen, zijn ten diepte niet tegen ons gericht, maar tegen Christus en tegen Zijn Woord.

Ons vlees is geneigd om onder tegenspraak en hoon, of moedeloos te worden of bitter tegen degenen die dit doen. Maar de Heere Jezus is hierin volmaakt ootmoedig geweest. Als een Lam werd Hij ter slachting geleid...Hij zweeg ook onder mijn schelden tegen Hem en Zijn Evangelie, Hij onderging ook mijn ongeloof, Hij verdroeg ook mijn minachting van Hem.. Als wij vijanden waren en nu verzoend zijn, zouden wij dan geen medegevoel hebben met degenen die hun godsdienstige vijandschap nog uitleven? Zouden wij dan geen mededogen hebben over kinderen Gods, die vanuit hun vlees kwaadspreken en niet de gestalte van Christus dragen? Zij brengen zichzelf immers in duisternis. Als ze kwaadspreken van Zijn doop en Zijn werk, zullen zij daarmee Zijn ongenoegen over zich halen.

Laat ons liefhebben die ons haten. En als zij zaken aandragen waar we inderdaad van moeten leren, al is het op een venijnige manier, laat ons in ootmoedigheid buigen en hetgeen ze aan waarheid zeggen ter harte nemen. En laat ons dan bidden voor wie ons vervolgen. En als wij in onszelf niet de liefde vinden om te bidden voor wie ons vervolgen, laat ons dan ook met ons vleselijk hart tot Hem wenden Die wel liefde tot Zijn vijanden had. Hij wil ons vleselijk hart bedekken met Zijn Borgwerk en ons bedienen uit Hem om te zwijgen, Zijn voetstappen te drukken en onze vijanden lief te hebben.