

Alarm over de vaccinatie! (januari 2021)

Nu het corona-vaccin in Nederland verspreid wordt, willen we als broederraad een ernstige waarschuwing tot u allen doen uitgaan om u niet te laten vaccineren. In tegenstelling tot wat veel kerken en media in de gereformeerde gezindte stellen, is vaccinatie geen zaak die voor ieder geweten vrij ligt, maar een zaak die op Bijbelse gronden absoluut en geheel moet worden afgewezen. Wij willen een alarmroep tot u doen uitgaan, om ondanks de druk van de maatschappij, u onder geen beding te laten inenten, maar u voor tijd en eeuwigheid in de handen van de Heere te geven. Alleen in Hem bent u veilig!

Vaccinatie is in strijd met het geloofsvertrouwen op de Heere. Toen inentingen werden uitgevonden en ontwikkeld, waren er oprechte christenen die dit als uitkomst zagen tegen besmettelijke ziekten en zich lieten inenten. De bekende opwekkingsprediker Jonathan Edwards liet zich inenten tegen de pokken, maar stierf kort daarna aan de pokken die hij door de vaccinatie juist had binnengekregen. Door deze en andere schokkende gerichten, ook onder Zijn kinderen, toonde de Heere Zijn ongenoegen over vaccinatie. De eeuwen daarna hebben Bijbelgetrouwe christenen altijd in meerderheid afwijzend gestaan tegenover preventieve inenting. Dit is in lijn met hoe de Bijbel spreekt over gezondheid en ziekte. David zei toen de pestilentie rondging in Israël: "Laat ons in de handen des Heeren vallen, want Zijn barmhartigheden zijn vele, maar laat mij in de handen van mensen niet vallen" (2 Sam. 24:14). Wie zich laat inenten, geeft en lichamelijke en psychische gezondheid over in de handen van mensen, en legt zich niet vertrouwend neer in de handen van de Heere. Vertrouwen wij de farmaceutische industrie meer dan de levende God? Dat is afgoderij en dat vertrouwen zal beschaamd worden.

Wat bij de eerste ontwikkeling van inentingen nog niet speelde, maar wij nu wel weten, is dat de ontwikkeling van nieuwe vaccins, gepaard gaat met het gebruik van menselijke cellen, verkregen uit geaborteerde kinderen. De cellen van deze kinderen worden niet alleen gebruikt in de onderzoeksfase, maar ook de entstof van het vaccin dat u krijgt toegediend, bevat deze cellen. Wat een gruwel! Het bloed van die gedode kinderen roept om wraak naar de hemel. En de Heere wreekt ook dit bloed in de vele schokkende bijwerkingen die vaccins kunnen hebben voor lichamelijke en psychische gezondheid.

Een goed gedocumenteerde en Bijbels onderbouwde studie over deze gruwelijke zaak kunt u vinden in de documentaire: 'Een vreselijke waarheid waarmee met Gods voortgaande schepping wil verhinderen'.

Wie deze studie en andere bronnen raadpleegt, zal schrikken van de duivelse gruwelen die gebruikt worden voor de ontwikkeling van vaccins. Wie zou niet wenen? Dragen wij leed om de grote schuld die ook ons volk over zich haalt door het doden van mensjes die geschapen zijn om hun Schepper te verheerlijken? Ja, als ik onder ogen zie wat er geschied, roept mijn hart: 'Maranatha, kom haastig Heere Jezus!'

Deze schokkende waarheid kan u voor veel vragen stellen, want sommigen zijn gevaccineerd zonder van deze zaken op de hoogte te zijn. Degenen die in hun jeugd zijn gevaccineerd of op latere leeftijd, door onwetendheid, dragen hiervoor geen persoonlijke schuld. Maar wie over deze helse praktijken is ingelicht, zal zich onder geen beding willen verbinden aan deze gruwel. We verbinden ons dan immers net als Israël destijds aan de Moloch-dienst, waarbij kinderlevens werden opgeofferd. Deze afgoderij zal gewis de toorn van de levende God afroepen over degenen die zich daaraan verbinden.

Nu zijn er medici die stellen dat het corona-vaccin dat nu in Nederland verspreid wordt, zelf geen materiaal van geaborteerde kinderen bevat. Echter, doet de vraag of dat concrete vaccin deze stoffen bevat, niets af aan het gegeven dat u bedrijven die zulke gruwelijke praktijken toepassen, beslist uw lichaam en psyche niet kunt toevertrouwen. Laat ons verre blijven van deze praktijken, maar naderen tot de Heere met schuld, met rouw over de grote zonden van land en volk, en met verwachting van Zijn genadige bewaring en gunst.

De broederraad doet een alarm-roep naar de hele gemeente uitgaan, om u onder geen beding of druk te laten vaccineren. Ook zullen wij geen vrijmoedigheid hebben om Doop of Avondmaal te bedienen aan degenen die zich, na kennisneming van deze zaken, toch laat inenten. De gunst van de HEERE over Zijn Doop en Zijn Tafel, zijn ons dierbaar. Als er kinderen des Heeren zijn die overwegen zich te laten inenten,

vragen wij u dat biddend te heroverwegen en deze zaak van de geaborteerde kinderen aan de Heere voor te leggen. Als u de God van de Bijbel dient, is het onmogelijk dat u daar Zijn goedkeuring over krijgt. Wij willen onszelf en de gemeente, vertrouwend geven in de handen van de levende God, Die al het leven geeft en in Wiens handen ons leven veilig is.

Da Costa dichtte:

't geheim van allen zegen –

Oranje en Nederland hoort! –

is in Zijn vrees gelegen,

Zijn gunst, Zijn dienst, Zijn Woord!